

Skantzen Tidningen

Nr 13, våren 2007



Svedviberg
-99

www.svedviberg.se

SkantzenTidningen

Medlemstidning för
Svedvi-Berg Hembygdsförening

Nr 13, våren 2007

Svedvi-Berg Hembygdsförening
Kanalmuseet Skantzen
734 40 Hallstahammar
Tel. 0220-174 09
Fax. 0220-148 35
E-post:
kanalmuseet@telia.com
svedviberg@telia.com
Hemsida: www.svedviberg.se

REDAKTION:

Ansvarig utgivare

David Lunde

Antracitvägen 12
734 37 Hallstahammar
Tel. 0220-127 87

E-post: david.lunde@swipnet.se

Inger Eriksson

Föreningsgatan 2A
734 35 Hallstahammar
Tel. 0220-161 02

Anders H Pers

Fjällsta 30A
734 92 Hallstahammar
0220-175 65

STYRELSE & VERKSAMHETSLEDARE:

Se verksamhetsberättelsen.

ORD FRÅN ORDFÖRANDE

VÅR SEKRETERARE Margaretha Juhlin inleder verksamhetsberättelsen för år 2006 med följande mening:

”Ett bra år – med många arrangemang som gått att genomföra med hjälp av bra personal och många goda frivilliga krafter.”

När vi läser vidare är det lätt att förstå att goda krafter verkligen funnits:

Ca 49 000 besökare på Skantzenmuseet och Åsby Lantbruksmuseum och dessutom ca 3 000 besökare vid Trångfors smedja och gamla kraftstationen! Glädjande är också att av dessa siffror utgör ca 3 000 barn och skolungdomar.

ÅRSMÖTE!

Svedvi-Berg Hembygdsförening inbjuder Er
till Hallstahammars Bibliotek
Torsdag den 12 april 2007 kl. 19.00

Dagordning

Mötet inleds med en parentation över under året bortgångna medlemmar.

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Godkännande av mötes behöriga sammankallande
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två justerare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Revisionsberättelse
8. Bokslut 2006
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10. Val av ordförande för kommande verksamhetsår
11. Val av tre styrelseledamöter för två år
12. Val av tre personliga styrelsesuppleanter för två år
13. Val av två revisorer och en ersättare för dessa
14. Val av valberedning –tre ledamöter, varav en sammankallande
15. Planerad verksamhet för 2007.
16. Beslut angående årsavgiftens storlek
17. Övriga frågor
18. Avslutning

*Åke Karlsson sjunger
Kaffe och visning av hemsidan och bilder
från aktiviteter under året som gått.*

VÄLKOMMEN!

Vår styrelse och personal planerar nu för en lika god verksamhet under 2007.

Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla oavsett bakgrund och skapar broar mellan det förgångna och framtiden.

*Alla är välkomna till
hembygdsföreningen och
Skantzen även under år
2007!*

Leif Iwarsson 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006

ETT BRA ÅR –med många arrangemang som gått att genomföra med hjälp av bra personal och många goda frivilliga krafter.

Besöksantalet på Kanalmuseet Skantzen och Åsby Lantbruksmuseum beräknas till cirka 49.000 under året. Vid Trångfors smedja och gamla kraftstation cirka 3.000. Lantbruksmuseet har haft öppet under helgerna i juli. Då var det medlemmar ur Åsbygruppen som fungerade som värdar. Trångfors har också varit öppet julihelgerna. För övrigt är alla museerna tillgängliga för bokning året om.

Kanalmuseets servering har varit öppen varje dag mellan 11.00 – 17.00 under tiden 29 maj till 20 augusti.

Till sommarens guidning anslogs även i år 100.000:- från turistkontoret. Fyra ungdomar, alla från Kantzowska gymnasiet barn- och fritidsprogram, fick, under Christina Holsten och Leif Bergströms ledning, lära sig museet. Ungdomarna skötte sig bra och fick fina vitsord av såväl gäster som medarbetare. Tack för en fin sommar.

Statistiken visar att det varit ett femtiotal arrangemang för allmänheten med cirka 22.000 besökare.

Vid speciella barndagar i maj och december deltog drygt 1.200 barn. Under dessa dagar har vi jobbat tillsammans med gymnasiet BF1:or och 2:or, som fått lära sig hur man förmedlar kultur till barn.

Konferenser och sammankomster för andra sällskap har förekommit. Nämnas kan de återkommande Golden retriever-klubben och Hyresgästföreningen.

Utställare i Mekanikushuset har varit Kia-Liisa Lempeä, Inger Nordström, Maria Koolen-Helmin, Stina Elofsson, Mona Kjellgren och Christer Andersson.

I gästboken finns även i år många och långväga nationer representerade. Många är stolta över att lyckats med att klara kombinationen till kontorets kassaskåp. Så är det beröm till guiderna.

Smedjan har varit igång vid aktiviteter. Ett par kurser har hållits.

Bagarstugan är fortfarande populär, det är god åtgång på vårt tunnbröd. Där har bakats

flitigt, särskilt vid publikdagar. Brukshotellet har förlagt myskvällar för sina konferensgäster dit. Ett par bakkurser har det också blivit. Så har den använts som grill och värmestuga för sportlovslediga barn i februari. Under höstens kulturveckor ingick bakning i programmet.

I kuskstugan har mindre grupper samlats. Skolbarn har fått laga gammaldags svensk mat på vedspisen.

Sommaren inleddes som vanligt med traditionellt valborgsfirande, tillsammans med Centrala / Västra Socialdemokratiska Arbetareföreningen och Kultur & Fritidsförvaltningen. Mycket folk hade samlats runt sjön för att lyssna till sång, musik och vårtal, i år av redaktör Anders H. Pers, och njuta av brasan på flotten och fint fyrverkeri.

I maj hann vi med tre kulturvandringar i Bruket-, Bulten- och Sörkvarnsområdena. Ett samarbete med läns museets WestmannaArvet och Naturskyddsföreningen.

Vid barnkulturdagarna på Åsby Lantbruksmuseum fick 220 av kommunens fjärdeklassare bekanta sig med gammaldags lantliv. Som vanligt var det traktorn och kossan som var populärast. Föreningsmedlemmar och gymnasieeleverna hjälpte till.

Ung KulturNatt kom tillbaka. Ett tjugotal ungdomar hade arbetat med projektet och genomförde det med den äran.

6 juni –nationaldagen, hyggligt väder och stor publik. Många föreningar deltog.

Lindboskolans revy hör också till sommaren. I år gavs tolv föreställningar, föregångna av två veckors repetitioner. Det gör sammanlagt cirka 4.000 personer, mest ungdom.

Midsommarafton, trots ostadigt väder en stor publikdag, som firades tillsammans med Folkets Park, Hyresgästföreningen och Skantzö Bad & Camping.

Midsommardagen var det gudstjänst med kaffekorg i Björsbo tillsammans med kyrkan.

Den här sommaren bidrog Hammarteatern åter med teater på området. Det blev tolv föreställningar av Astrid Lindgrens ”Mio min Mio”, välskötta och väl genomförda. Hembygdsföreningen bidrog med kaffe och brödknyte i pausen.

”Sommar på Skantzen”, onsdagskvällarna i juli, stod Hembygdsföreningen och Skantzö Bad

& Camping för uppskattade kvällar med blandad underhållning. Med Kristen Gemenskaps kväll i augusti blev det fem gånger med mellan 200 och 600 besökare, en snittsiffra på 300 personer per kväll. Sommarens försök med frivilliga bidrag i utsatta bössor visar att publiken gärna betalar en slant för underhållningen.

”Musik i Västmanland”, Kultur & Fritid och Västmanlandsmusikens konserter, var förlagda till söndagar. Kanske inte så bra dag då publiksiffran blev lägre, knappt 100 personer per föreställning. Dock drog Sofia Karlssons Dan Anderssonprogram.

Hembygdens dag 13 augusti, som vanligt med marknadsstånd och hantverkare i arbete. Finska och kroatiska föreningarna medverkade. Dagen började med slåtter på ängen av Naturskyddsföreningen. Senare var det ekumenisk gudstjänst i parken. Hallsta Moppers gjorde också ett besök.

Så var sommaren över, men det var Kulturhusens Dag 10 september. I år var temat ”Mötesplatser”, så med tanke på kanalkontor och järnvägsstation’ hade vi museet öppet. Och Fårets Dag på Åsby, då var Lantbruksmuseet öppet.

Under höstens kulturveckor ställde Hembygdsföreningen upp med tunnbrödsbak, gammaldags matlagning och smide för skolelever, samt industripromenader för alla sjundeklassare, tillsammans 300 barn. Vidare blev det en kulturvandring för allmänheten i fackelsken tillsammans med WestmannaArvet. Som avslutning var det öppet hus på Skantzen fredagen 3/11 med finstämd underhållning både i Mekanikushuset och Kapellet, samt marschaller och ljusbåtar kring Skantzsjön.

Så var vi då framme vid julöppet. 730 barn och 30 vuxna elever fick en inblick i hur man rustade till jul förr i tiden. Ljusstöpning, korvstopning, bakning med mera, samt besök i kapellet och tomtékällaren. 200 dagisbarn som hade gjort julpynt fick hjälp av brandkårens skylift och brandman Hagström att hänga upp dem i stora granen på gården. Ett fyrtiotal frivilliga och våra vänner från gymnasiet jobbade.

”Gammaldags Jul” hade i år ovanligt många torgstånd och på värdshuset och i kanalkontoret fanns det en del slöjdare. Tomte och Lucia infann sig och kommunens kulturstipendier delades ut, i år till Kerstin Engström, teaterfören-

ingen, och Bosse Roslind, närradion. Idrottspriset gick till Jenny Johansson, friidrottare, och Strömsholms Golfklubb.

I kapellet har det varit andakter på söndagarna i juli och morgonandakt på Kristi Himmelfärds dag. Då medverkade IOGT-kören med sång både vid kapellet och senare i parken. Tolv dop har det blivit och en vigsel. Under vintern förekom en vigsel ute på Mekanikushusets trapp. Nytt för året var en konfirmationsgudstjänst i Carmenladan med 40 konfirmander och 200 besökare.

Trångforsgruppen hade som vanligt ordnat en milafton i juni och Trångfordsdagen i augusti. Men den stora dagen i år var den 25 september. Då var det dags att sätta det nya vattenhjulet på plats. Grattis till ett fint arbete. Både smedjan och gamla kraftstation’ har haft många guidningar för skolor och andra grupper. Särskilt kraftstationen är intressant för tekniker.

SkantzenTidningen har utkommit med två nummer. David Lunde är ansvarig utgivare.

Vår hemsida rekommenderas. Den försöker vi ha uppdaterad så att våra läsare kan följa med vad som händer. Adress: www.svedviberg.se

Vårt förhållande till pressen anser vi vara gott. Även i Radio Västmanland har vi förekommit.

För Björnsbo har vi varit flitiga med att söka bidrag, dock med klen resultat än så länge. Det har bildats en Björnsbokkommitté med Sven-Erik Kropp som ledare. De har utfört en del underhålls- och utomhusarbete. Fem träffar har hållits.

En PRAO-elev från gymnasiet har vi haft i fyra veckor.

Några medlemmar har jobbat med arkivet.

På kurser, seminarier och andra sammanträden har vi representerats. Så har vi deltagit i Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförenings årsmöte, ledningsträffar och andra möten. Vid årsmötet i Färna tilldelades Svedvi – Berg Hembygdsförening 2006 års verksamhetspris; 2000 kronor och diplom, med motivering att föreningen trots livlig verksamhet på olika områden deltagit i en skrivarkurs och gett ut boken ”Jobbet i livet – Livet i jobbet” 2005. I det

sammanhanget kan nämnas att till jul 2006 gav Läns museet ut en bok "Kvinnoliv i Västmanland", där två av våra artiklar är med.

Ordföranden, verksamhetsledaren eller någon annan har deltagit i ett sextiototal möten med kommunen, kyrkan, skolan, Åsby-Skantzen-gruppen, Ekomuseum eller andra föreningar och enskilda.

Christina Holsten har varit på Sveriges Hembygdsförbunds årsmöte i Örebro. Sex medlemmar deltog i ArbetSams årsmöte och konferens i Eskilstuna, två stycken i en kurs för skolpedagoger, två stycken i en skattekurs och tolv stycken i Ekomuseums resa till Gravendal och Säfsen.

Av gåvor kan nämnas att Hembygdsföreningen fått 3330:- som inbetalats till hedrandet av bortgångne medlemmen Elve Lindbergs minne. Till museet har inkommit en del textilier och skolmaterial. Så har en samling allmogeföremål deponerats där. Tack för gåvorna!

Avtalet med kommunen rullar på.

Till sist ett varmt tack till våra anställda Christina Holsten och Leif Bergström som ser till att allting fungerar. Som synes är det ett omfattande arbete. Tack för den goda stämning som råder på Skantzen.

Tack även till kyrkan, kommunen och alla föreningar som vi jobbat ihop med. Men först och sist vill vi tacka alla goda medlemmar som ställt upp i bagarstuga, servering och andra jobb. Utan er fungerar det inte. Välkomna igen i sommar!

Under året har hållits, förutom årsmötet, 14 protokollförda styrelsesammanträden, sju stycken AU och en medarbetarträff.

Medlemsantalet är 565 stycken.

Som styrelse har fungerat:

Ordinarie

Ordförande Leif Iwarsson, vice ordförande Anders H. Pers, kassör Inga-Lill Iwarsson, sekreterare Margaretha Juhlin, vice sekreterare Inger Eriksson, ledamöter Göran Vestman och Ann Fröjdman.

Verksamhetsledare

Christina Holsten

Suppleanter

Daniel Sköld, Gunnel Ekvall, Gunnel Nordkvist, Barbro Sonesson, David Lunde och Tage Fröjdman.

Revisorer

Bo Hedman, Jörgen Kvist och Elvy Bürger.

Hallstahammar i mars 2007

Styrelsen

NÄR GUD FADER STARTADE SKOLPLIGGFABRIK I HALLSTAHAMMAR

DEN 6 DECEMBER 1841 föddes i Lilla Mellösa församling i Södermanland ett gossebarn, som döptes till *Oscar Fredrik*. Han var son till folkskolläraren *Johan G Wijkman* boende vid Hellefors skola i närheten av Hälleforsnäs.

Epitetet "Gud Fader" fick han under sin tid i Västerås, där han som kommunens starke man bestyrde allt.



Oskar Fredrik Wijkman

Oscar Fredrik fick börja arbeta som 13-åring, vilket var det vanliga, när man gått igenom folkskolans 6 klasser. Han fick börja sitt yrkesliv som lantmäteribiträde (Pinnpojke).

När Oscar Fredrik var 15 år gammal fick han anställning hos Fabrikör Johan Thermenius i Torshälla. Där visade han så god begåvning och kunskaper, att han vid 18 års ålder befordrades till Verkmästare.

Efter 11 år i Torshälla kom Oscar Fredrik till Hallstahammar. Där anlade han en fabrik för tillverkning av skoppligg, Pliggholmen. Sveriges första pliggfabrik inrättades av konsul O Flensburg år 1860. Han uppfunn maskiner för pligg-tillverkning. Wijkman kom till Hallstahammar 1868.

Skoppligg gjordes i första hand av tätvuxen björk. Men även rakvuxen furu kom till användning. Landets dominerande pligg-tillverkning fanns i Gävle.

Vad menades då med pliggning? År 1846 fick en Skomakarmästare Olof Gräas patent på "att vid ett skodons bindsula få fästa den yttre sulan genom träpligg, så att dessa sulor icke slippa från varandra".

Det var i första hand grövre arbetsskor och militärkängor som hade pliggade sulor.



Oscar Fredrik Wijkman blev verkmästare vid Hallstahammars Bruk år 1872. Under hans

ledning började tillverkningen av bult och mutter, som år 1873 resulterade i Bultfabrikens tillkomst. År 1874 lämnade Wijkman Hallstahammar och flyttade till Västerås. Där startade han Västerås Mekaniska Verkstad, som blev en av landets ledande tillverkare av lantbruksmaskiner. Skoppliggfabrikens fortsatta verksamhet är hölj i dunkel. Men genom att randsyddas skor började tillverkas på 1880-talet, synes efterfrågan på skoppligg ha minskat radikalt. Cecilia Bååth-Holmberg nämner ingenting om en skoppliggfabrik i Hallstahammar i sin resa "Västmanland, intryck och bilder", som gjordes de första åren på 1900-talet. Skoppliggfabrikens saga torde ha varit slut vid sekelskiftet 1800/1900. I Metallverkens årsberättelse 1899 nämnes bl. a. "skostift". Materialet i dessa anges ej.

Wijkman blev snabbt en framstående kommunalpolitiker i Västerås och bestyrde allt i staden. Han fick därför epitetet "Gud Fader". Genom sin framsynthet lyckades han övertala Ingenjören Jonas Wenström att från Arboga förflytta sin elektrotekniska verksamhet till Västerås. Wijkman ordnade tomtmark och vattenkraft i Västerås och ASEA kom till staden. Kanske hade Wijkman en baktanke: "ASEA behöver mycket koppartråd och kabel". Han startade därför tillsammans med Civilingenjören Göran Wenström, Västerås, Gruvingenjören Gustav Abraham Granström, Kärrgruvan, Disponent Oscar Larsson, Hallstahammar och Grosshandlaren Wiktor Åkerman, Stockholm, "Nordiska Metall Aktiebolaget" år 1897, senare Svenska Metallverken. Genom Disponent Oscar Larssons medverkan fick det nya bolaget andel i Trångfors kraftstation i Hallstahammar. Nordiska Metall teknade sig för 50.000 kr eller 1/3. ASEA och Hallstahammars Bruk var de andra delägarna.

Den 24 november 1898 startade tillverkningen av tråd och kablar vid Nordiska Metall AB. Första leveransen gällde tråd för överföring av kraft från Trångfors kraftstation till Västerås, en sträcka på 22 km. Åren 1901 och 1902 vållade vattenbristen i Kolbäckån avbräck i driften vid Metallverken. Samma inträffade 1904. År 1905 köpte Metallverken Hallstahammars Bruks aktier i Trångfors Kraftbolag.

Härigenom bortföll vattenavgiften på 27.000 kr per år. År 1906 blev Metallverken ensam ägare till Trångfors Kraftstation genom att ASEAs aktiepost köptes in.

År 1893 hade Wijkman blivit riddare av Kungliga Vasaorden. Oscar Fredrik lämnade alla sina kommunala uppdrag i Västerås år 1904 efter striden om det nya Stadshotellets placering. Wijkman gick ur tiden den 25 november 1909. Vestmanlands Allehanda skrev då, att dödsbudet "väckte stor och allmän förstämning inom samhället, där han tillbragt större delen af sin lefnad och där man lärt sig i honom känna och värdera den skarpsynte och begåfvade industri- och kommunal mannen, den karaktärsfaste och redbare vännen".

Sörmlänningen Oscar Fredrik Wijkman, som betydde så mycket för industrialiseringen i Västerås, hade också sitt finger med i utvecklingen i Hallstahammar.

Hallstahammar i februari 2007

Holger Carlsson 

Litteratur:

Husförhörslängder

Flyttningslängder

Födelse- och dödböcker

Ölmedal & Thermenius: "De sextio åren"

Ernfrid Jäfvert: "Skomode och skotillverkning" (bördig från Larsbo Bruk, Söderbärke)

CARL JOHAN PERSSONS VÄRDSUR

FREDAGEN DEN 16 MARS samlades barnbarn med respektive och barnbarnsbarn till C. J. Persson, uppfinnare och anställd på Bulten i Hallstahammar i början på förra seklet. Släkten överlämnade denna eftermiddag till Svedvi Berg hembygdsförening sin farfar/morfars märkliga klocka som syns på bilden.

I Bult-pressen, tidning för anställda inom Bultkoncernen, fanns följande artikel att läsa i september 1959:

"Bultare tillverkade världsur

Vid en basar, anordnad av Bultfabrikens Arbetareförening i Bultlokalen år 1915, återfanns bland alla "nöjen" såsom pilkastning, peka rätt, metdamm för barnen osv, en attraktion, ny för den basaren. Bakom en presenning visades för en avgift av 10 öre en klocka, inte en vanlig klocka utan en mycket ovanlig. Detta ur var tillverkat av dåvarande maskinist C. J. Persson vid Bultens kraftstation. "Världsuret" visade förutom tiden även vad klockan var i andra länder samt datum, veckodag och år. Överst på uret fanns en jordglob, som gick att ett varv runt en stålkula föreställande solen. Globen rörde sig naturligtvis ett varv runt "solen" på ett år. Vår drabant månen saknades inte heller på uret. Den gick sin bana runt jordgloben på tjugonio dygn och därmed kunde man kontrollera månens ny och nedan.

Vidare var det en karta föreställande zodiakeln med alla stjärnbilder tydligt inritade. Detta för att också naturtroget kunna avläsa i vilken stjärnbild jorden befann sig i. Med lätthet kunde man avläsa höst- och vårdagjämningen på klockan. Allt detta gick automatiskt med fjäderverk.

Det var för oss barn, som stod och tittade på, spännande, medan C.J. Persson förevisade sitt verk. Han pratade hela tiden om hur klockan fungerade, om planeter och stjärnhimmel. Detta var något som vi tidigare aldrig hört och som kom oss att få en liten inblick i det stora universum, som omger oss. Persson tillverkade även en klocka som var märklig så till vida att urverket är placerat i timvisaren. På detta sätt håller klockan tiden rätt genom sin gång.

För dessa sinnrikt konstruerade ur fick C.J. Persson hedersdiplom vid en industri- och hantverksutställning i Västerås år 1929, en utmärkelse som han var mycket stolt över.

C.J. Persson, som var född vid Garphytte bruk år 1867, kom till Hallstahammar 1891 och till Bulten 1906.

Av de "uppfinningar" och förbättringar, som C.J. Persson på sin tid gjorde vid Bulten, finns fortfarande detaljer kvar, som tjänstgör ännu i dag. De långa nattskiftena vid kraftstationen gjorde väl att det fanns gott om tid att tänka och

begrunda saker och ting. Men det var inte bara "trevligt" med en nyhet som kom från C.J. Persson. Han "införde" t. ex. ringklockor på avdelningarna, vid arbetets början, middag och arbetets slut. Det hade tidigare ej funnits någon bestämd signal. De anställda gick var och en efter sin klocka. Nu fick ingen gå ifrån avdelningarna, förrän ringklockan centralt ringt från en knapp vid porten. Detta nya "påfund", som det sades, var ej populärt från de anställdas sida, vilket C.J. Persson fick höra mer än en gång."



FOTO: Daniel Sköld

Klockan finns idag att beskåda i Mekanikhuset på Skantzen. Efter ca 100 år är klockan i mycket gott skick och i stort sett allt fungerar fortfarande.

Svedvi Berg hembygdsförening framför ett stort tack till C.J. Perssons efterlevande och kommer att vårda dyrgripen ömt!

Leif Iwarsson 

ÖPPETTIDER 2007

Kanalmuseet Skantzen

Dagligen 28/5 – 19/8 kl. 11-17
Kaffeservering

Åsby Lantbruksmuseum

Lördagar och söndagar i juli kl. 13-16

Trångfors smedja och gamla kraftstation

Lördagar och söndagar i juli kl. 13-17

PROGRAM SOMMAREN 2007

Med reservation för eventuella ändringar
Alltid aktuell information på

www.svedvi.se
eller ring 0220-174 09

Valborgsmässoafton måndag 30 april

Valborgsfirande på Skantzen kl. 19.00

Arr: Hembygdsföreningen, Kultur & Fritid, Centrala / Västra Socialdemokratiska Föreningen

Lördag 5 maj Åsby – Skantzendagen

Ny aktivitet kring Skantzsjön!

Barnaktiviteter vid de olika aktörerna kring Åsby och Skantzen kl. 10.00 – 16.00.

Hembygdsföreningen har smedjan och bagarstugan öppna för barn att prova på. Vi leker gamla lekar på gårdsplanen och gräset, köper biljett på stationen och pollett till godisautomaten. Det här är ett tillfälle för er och era barn och barnbarn att komma tillsammans.

Vi behöver hjälp med dessa aktiviteter. Hör av er till 174 09.

Kristi Himmelfärds dag torsdag 17 maj

Gökotta och morgongudstjänst i kapellet, Skantzen. IOGT-kören medverkar.

Måndag 21 maj

Tisdag 22 maj

Kulturdagar på Åsby Lantbruksmuseum för årskurs 4. Med hjälp av gymnasiets Barn- och fritidselever lär vi dem om det gamla lantbruket. Pågår kl. 9.00 – 12.00. Gör gärna ett besök!

Onsdag 23 maj

Clownföreställning om Carl von Linné.
Skantzen kl. 19.00 Premiär!

Arr: Hammarteatern och hembygdsföreningen

Lördag 26 maj

Clownföreställning om Carl von Linné.
Skantzen kl. 15.00

Arr: Hammarteatern och hembygdsföreningen

Söndag 27 maj

Clownföreställning om Carl von Linné.
Skantzen kl. 15.00

Arr: Hammarteatern och hembygdsföreningen

Lördag 2 juni

Clownföreställning om Carl von Linné.
Skantzen kl. 15.00
Arr: Hammarteatern och hembygdsföreningen

Söndag 3 juni

Clownföreställning om Carl von Linné.
Skantzen kl. 15.00
Arr: Hammarteatern och hembygdsföreningen

Måndag 4 juni

Clownföreställning om Carl von Linné.
Skantzen kl. 19.00
Arr: Hammarteatern och hembygdsföreningen

Tisdag 5 juni

Kulturvandring i Linnés anda med Maria Lövgren kl. 17.00. Vi ser bland annat Sjusyskonlin-den och andra spår från den gamla bruks- och herrgårdsmiljön. Info tel. 0220-172 60.

Onsdag 6 juni

Nationaldagsfirande på Skantzen.

Torsdag 7 juni

Lindbodraget, Lindboskolans 10-årsjubilerande kabaré i Carmenladan, Skantzen kl. 18.00. Premiär!

Fredag 8 juni

Lindbodraget kl. 18.00

Lördag 9 juni

Lindbodraget kl. 15.00 och 18.00

Söndag 10 juni

Lindbodraget kl. 15.00 och 18.00

Onsdag 13 juni

Afton vid milan, Trångfors, kl. 19.00 med Per Sörman.

Onsdag 20 juni

Musik på Skantzen. Konsert kl. 19.00.
Info & biljetter på telefon 0220-241 10.
Arr: Kultur & Fritid

Midsommarafton fredag 22 juni

Midsommarfirande på Skantzen.

Midsommardagen lördag 23 juni

Morgongudstjänst i Björsbo skola, Berg.

Onsdag 27 juli

Musik på Skantzen. Konsert kl. 19.00.
Info & biljetter på telefon 0220-241 10.
Arr: Kultur & Fritid

Onsdag 4 juli

”Sommar på Skantzen” Kl. 19.00
Läsarsångernas kväll.
Arr: Hembygdsföreningen och Skantzö Bad & Camping

Onsdag 11 juli

”Sommar på Skantzen” Kl. 19.00
Musikunderhållning. Program ej fastställt.
Arr: Hembygdsföreningen och Skantzö Bad & Camping

Onsdag 18 juli

”Sommar på Skantzen” Kl. 19.00
Musikunderhållning. Program ej fastställt.
Arr: Hembygdsföreningen och Skantzö Bad & Camping

Onsdag 26 juli

”Sommar på Skantzen” Kl. 19.00
Hallsta Swing
Arr: Hembygdsföreningen och Skantzö Bad & Camping

Onsdag 1 augusti

”ALLsång på Skantzen” kl. 19.00
Arr: Kristen gemenskap

Onsdag 8 augusti

Musik på Skantzen. Konsert kl. 19.00.
Info & biljetter på telefon 0220-241 10.
Arr: Kultur & Fritid

Söndag 12 augusti

Hembygdens Dag på Skantzen.

Onsdag 15 augusti

Musik på Skantzen. Konsert kl. 19.00.
Info & biljetter på telefon 0220-241 10.
Arr: Kultur & Fritid

Söndag 19 augusti

Trångforsdagen, Trångfors smedja.

Söndag 9 september

Kulturhusens dag Tema K-märkta byggnader.
Kanalmuseet öppet.

Lördag 15 september

Fårets dag på Åsby. Lantbruksmuseet öppet.

NOTISER

TILL EN HEMBYGDSFÖRENING kommer ofta inbjudningar till resor, seminarier, kurser och andra sammankomster. Det kan vara från andra föreningar, riks- och regionförbunden inom hembygdsrörelsen eller andra organisationer vi är med i, till exempel Ekomuseum Bergslagen eller ArbetSam. Vid sådana tillfällen är det möjligt för alla intresserade föreningsmedlemmar att delta. Problemet är att när vi får en inbjudan är det ofta för ont om tid att få ut en SkantzenTidning och berätta för Er om det.

Ni som har dator och e-postadress kan gärna meddela oss den, så kan Ni få snabb information. Mejla till: svedviberg@telia.com

DET FÖREKOMMER OFTA ÖNSKEMÅL från medlemmarna om mer information och fler tillfällen att träffas. Därför planerar vi att ha **medlemsträff** någon eftermiddag i månaden. Den första äger rum **torsdagen den 3 maj kl. 14** på Skantzen. Kom och drick kaffe, träffas och prata om vad som är på gång!

Vi kommer också att sätta upp en anslagstavla för meddelanden till medlemmar. Det går naturligtvis bra att komma in på Skantzen och titta på anslagstavlan när som helst när man har vägarna förbi och våra anställda Christina och Leif är där.

VÅRAN HEMSIDA har fått en liten ansiktslyftning. Där finns som vanligt information om föreningen, kommande evenemang och bilder från de som varit. De senaste numren av SkantzenTidningen kan laddas ned som PDF-filer. Tipsa gärna hallstabor i förskingringen, vänner och släktingar. Adressen är den gamla vanliga: www.svedviberg.se

Ni som inte har dator kan passa på att titta på hemsidan vid årsmötet, då vi med teknikens hjälp visar den på vita duken.

EN INSPIRATIONSTRÄFF PÅ TEMAT TRASOR OCH ÅTERBRUK kommer att hållas på Skantzen den 17 april. Det är Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening, Västmanlands läns museum och Västmanlands hemslöjdsförbund som dragit igång ett nytt projekt om allt man kan göra av trasor. Med detta projekt vill vi lyfta fram och visa trasans möjligheter som

textilt material, stimulera och ge idéer om vad man kan göra lokalt i hembygdsföreningens regi i möten över generationsgränserna. Projektet kommer att avslutas med en utställning på läns museet där bland annat äldre textil gjorda av trasor kommer att visas samt resultat av en tävling i att väva trasmattor.

Länshemslöjdskonsulent Anna Karin Reimersson kommer att berätta om trasmattans historia och informera om vad man kan göra av trasor i teknikerna virkning, stickning och hooking, informera om en inventering av äldre trasmattor och tävlingen att väva nya, ge tips på hur man i möten med barn enkelt visar hur man väver, sälja aktuell litteratur på temat trasor mm.

Hembygdsförbundet bjuder på kaffe och te

Föranmälan senast tre dagar före till Västmanlands Hembygdsförbund tel. 021-15 61 20 eller på adress Västmanlands Hembygdsförbund, Slottet, 722 11 Västerås.

Välkommen!

VÄSTMANLANDS FORNMINNESFÖRENING OCH HEMBYGDSFÖRBUND håller årsmöte i Badelunda lördagen den 28 april. Förutom sedvanliga förhandlingar blir det bland annat visning av Anundshögsområdet. Anmälan senast 20/4. Intresserade kan höra av sig till Christina på tel. 0220-174 09 för mer information.

SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUNDS riksstämma äger rum i Växjö 1-3 juni. Utöver stadgeenligt utsedda ombud är alla intresserade medlemmar i hembygdsrörelsen välkomna att delta. Alla deltagare har enligt stadgarna förslags- och yttranderätt. Under dagarna finns möjlighet att delta i olika seminarier och resor i området. Intresserade kan höra av sig till Christina på tel. 0220-174 09 för mer information.

DINGTUNA – LILLHÄRAD SOCKENGILLE, vår grannförening i öster, ordnar en resa den 2 juni. Temat är ”Inte så känt i Södermanland”. Detaljerat program kan fås vid årsmötet eller hör av dig till Christina på tel. 0220-174 09 för mer information.

NI SÅG VÄL I PROGRAMMET på föregående uppslag att det är **Åsby-Skantzendag** den 5 maj?